

# ΜΑΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΙΓΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ

## Μάρκος Θεοδοσίου

Γράφω αυτό το κείμενο, έχοντας την ελπίδα πως αργότερα θα βρεθεί από κάποιους και πως θα μάθουν οι ερχόμενες γενιές τι έγινε στους Αιγός Ποταμούς, αντλώντας πληροφορίες για τους προγόνους τους, δηλαδή όλους εμάς που μαχόμαστε αυτήν την στιγμή.

Βρισκόμαστε στην Ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς μεταξύ Αθηναίων και Σπαρτιατών, είναι Σεπτέμβριος του 405 π.Χ.

### 1<sup>η</sup> μέρα:

Σήμερα, το πρωί ξύπνησα έτοιμος να πολεμήσω μα τίποτα το σημαντικό δεν έχει γίνει, έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα και περιμένουμε τους αντιπάλους να επιτεθούν μα δειλιάζουν. Τόσο η δική μου όσο και η αυτοπεποίθηση των συμμάχων μου είναι ανεβασμένη και είμαστε σίγουροι πως θα βγούμε νικητές από αυτήν την μάχη.

### 2<sup>η</sup> και 3<sup>η</sup> μέρα:

Ακόμα δύο μέρες περνούν χωρίς να έχουμε έρθει σε επαφή με τους αντιπάλους μας. Το ηθικό όλων μας έχει τονωθεί αρκετά αφού από αυτήν τους την στάση των εχθρών, καταλαβαίνουμε πως δειλιάζουν να μας αντιμετωπίσουν. Σημειώνω ακόμα δύο μέρες ξεκούρασης και επιβεβαίωσης πως στην μαζί, η οποία ίσως γίνει, θα βγούμε νικητές.

### 4<sup>η</sup> μέρα:

Έφτασε η μέρα που μας δόθηκε η αφορμή να πιστέψουμε πως τελικά η μάχη πρόκειται να πραγματοποιηθεί από ώρα σε ώρα καθώς την στιγμή που προμηθευόμαστε τρόφιμα για να αντέξουμε στις δύσκολες συνθήκες που

επικρατούσαν, ο εχθρός μας και αρχηγός των αντιπάλων Λύσανδρος, βρήκε την ευκαιρία να κάνει αιφνιδιαστική επίθεση και να συλλάβει τα πλοία που βρίσκονταν στην ξηρά, χωρίς να υπάρξει ναυμαχία. Μετά από αυτήν την ήττα, εγώ και οι σύμμαχοί μου νιώσαμε απογοητευμένοι και πλήρως καταρρακωμένοι αφού δεν καταφέραμε να νικήσουμε τους αντιπάλους αν και ήμασταν σίγουροι πως θα γίνει.

### **5<sup>η</sup> μέρα:**

Σήμερα είναι η Πέμπτη, η τελευταία και πιο κουραστική μέρα αφού πολλοί άνδρες και πρώην σύμμαχοί μου προσπάθησαν, μάταια, να σωθούν. Από την εξευτελιστική μάχη που δόθηκε κατάφεραν να σωθούν μόνο εννέα από τα πλοία μας. Ο Λύσανδρος, αρχηγός των αντιπάλων εκτέλεσε 3.000 εκτός από τον στρατηγό μας Αδείμαντο.

Δυστυχώς, βρεθήκαμε σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τους πολυάριθμους εχθρούς μας -επειδή βρισκόμασταν μακριά από το λιμάνι και την πόλη από όπου προμηθευόμασταν τα απαραίτητα όπως μας είπε ο Αλκιβιάδης, καθώς οι στρατηγοί μας κράτησαν εγωιστική στάση και δεν σκέφτηκαν το καλό του στρατεύματος και της πόλης γενικότερα- με αποτέλεσμα να ηττηθούμε κατά κράτος, και εγώ μαζί με τους συμμάχους μου να βρούμε φρικιαστικό θάνατο.